

## Nu finns Sören Viktorssons kåserier i bokform - ”En gudabenådad krönikör”

**Han har kallats för ”En gudabenådad språkhanterare och krönikör”. Sören Viktorsson, frilansjournalist känd för sina fyndiga och tankeväckande kåserier i Hufvudstadsbladet (HBL), är nu aktuell med boken ”Kåserier 2017-2023”. Den är illustrerad av grafiska designern Tita Rossi.**

Är finska svårare än kinesiska? Vad får en rikssvensk att känna beundran inför president Koivisto? Varför ser man aldrig en katt borsta tänderna?

Det är några av många frågeställningar som Sören Viktorsson söker svar på i sina kåserier.

Jag försöker vara så allsidig som möjligt och gärna överraska läsaren. Får han eller hon även sig då och då ett gott skratt har jag nått mitt syfte.

Det var i augusti 1996 som journalisten Sören Viktorsson, med erfarenhet från stora mediehus som Expressen och Sveriges Radio, lämnade Stockholm och flyttade till Helsingfors.

Året därpå skickade han, på vinst och förlust, in sitt första kåseri till Hufvudstadsbladet.

De nappade nästan direkt och sedan dess har det rullat på. Med åren har jag förstått att många läsare uppskattar mina alster. En del har sagt att jag borde ge ut dem i bokform, berättar Sören.

En hel del kåserier handlar om hur det är att vara rikssvensk i Tusen Sjöars Land.

Finland är ett underskattat land och jag försöker, litet med glimten i ögat, berätta hur intressant och ibland även exotiskt vardagslivet kan vara här.

Sören Viktorsson utsågs 2014, som första icke infödda finländare, till ”Årets frilansjournalist” av Finlands Journalistförbund.

– Det har tagit hektoliter av svett att lära sig finska och ibland har jag velat ge upp. Men med litet sisu och envishet går det.

Och kan man som rikssvensk journalist i Finland tala flytande finska, är det få dörrar som inte öppnas på vid gavel.

Ett tema som ofta återkommer i Sörens kåserier är språk och kulturella skillnader. Han har en kandidatexamen från Helsingfors universitet, med högsta betyg i finska, kinesiska, ryska samt tjeckiska.

- Språk har alltid varit mitt stora intresse och boken har egna kapitel som på lättbegripligt sätt berättar om finska, kinesiska och nygrekiska.

Många har väntat länge på boken, som nu utkommer lagom till höstmiset i läsarrån, Bokmässan i Helsingfors och julklapps-säsongen.

Boken ”Kåserier 2017-2023” är på tvåhundra sidor och ges ut av förlaget Labyrinth Books.

För tilläggsinformation:

Sören Viktorsson: 050 563 68 12  
[sorenvikt@gmail.com](mailto:sorenvikt@gmail.com)

Allan Blom: Telefon: 050 526 31 22  
[allan.blom@multi.fi](mailto:allan.blom@multi.fi)